

KANOTIP ZWEDEN

Afgelopen augustus zijn we 3 weken naar Zweden geweest. Wat in mei begon met het plan voor een georganiseerde tocht met huurkano (en de rest), eindigde in augustus met een eigen kano op het dak, een volgepakte auto....en geen duidelijk plan.

In juni een 2e hands canadees aangeschaft, een korte cursus bij Hans gevolgd (aanrader!) en wat ingepeddeld. Ons Zwedenavontuur kon beginnen!

Op de boot naar Göteborg leek het ons toch wel handig om een startplek te prikken. We hadden foto's gezien van een mooi, idyllisch meertje Lovsjon op de grens van Värmland en Dalarna. Dat leek ons een mooi start. Al googelend kwamen we bij een camping daar in de buurt.

Het bleek een kleine natuurcamping, Tyngsjö Vildmark, aan het Tyngsjömeer. Het wordt gerund door een Nederlands stel, René en Marry. Ze hebben ook een aantal huisjes (stuga's).

En wat een toeval, de eigenaar René Boogaard, komt uit Schiedam en is kanofanaat! Hij schijnt zelfs betrokken te zijn geweest bij de prille start van Natsec. Klein wereldje.



Tyngsjö Vildmark bleek een perfecte uitvalsbasis voor verschillende kanotochten.

Eerst een 4-daagse rivierentocht. René zette ons af bij een klein kronkel riviertje (Granán). Hier hebben we 2 dagen gevaren. Nou ja, gevaren. Er waren nogal wat obstakels onderweg: omgevallen bomen (bijltje mee!), ondiepe stukjes, kleine krachtcentrales.



De omgeving was schitterend, dus het was ook leuk om zo de hele dag bezig te zijn met varen en de nodige stops.



De 2e dag kwam het riviertje uit in een grotere rivier, de Vasterdalalven. Hier konden we wel lekker meters maken. Deze hebben we gevolgd tot het plaatsje Varnsbro waar we weer opgehaald werden.

Daarna hebben we een 4 daagse merentocht gemaakt, met als eindpunt de camping in Tyngsjö. Wat een heel andere ervaring weer. Waar we op de rivier nog lekker in de luwte konden varen, was het op de meren flink werken. En eerst het knusse van een rivier en nu de wijdsheid van de meren. Daarvan genietend op een campingplekje met een mooie de ondergaande zon, wie wil dat nou niet!



We hebben zelfs op een klein eilandje geslapen. Dat was in augustus natuurlijk al helemaal leeggesprokkeld, dus moesten we naar de overkant om hout te halen.



Oja, maar we kwamen natuurlijk voor dat mooie meertje Lovsjon. Dat hebben we na 2 weken ook nog even in een dagtochtje gevaren. En niets teveel gezegd, het was heel idyllisch en afwisselend!



We kunnen iedereen dit gebied en deze camping van harte aanbevelen.

<http://www.tyngsjovildmark.com/campingground.html>

René en zijn vrouw Marry zijn heel gastvrij en relaxt. En René vindt het fantastisch als er kanoërs komen. Hij kent het watergebied als geen ander in alle seizoenen en denkt graag mee over tochten die je wilt maken. Ze verhuren ook kano's (canadees en kayak) en ook een basic uitrusting. Maar als je erheen zou willen, kun je het beste even zelf contact opnemen wat ze hebben. De camping is een oase van rust aan het water. Heel basic, een soort 'kamperen bij de boer'. De laatste nachten hebben we vanwege de kou de camping ingeruild voor een huisje. Heerlijk even wat luxe ;).

Als prille Natsecleden (en kanovaarders) hebben we Zweden in ieder geval al in ons kanohart gesloten! Kanogroet, Remco Dijkhoorn en Marjo Waardijk

(als je meer informatie wilt over deze tocht, vertellen we er graag over!)