

WEDSTRIJDVAREN IN EEN ESKA 2 PERSOONS KAJAK

Aad Hoogendam en Kees van der Pijl hebben afgelopen zaterdag 1 september een wedstrijd gevaren in het kader van de nazomerdag in de gemeente Maasland.

Zij zijn vanaf juni iedere dinsdagavond in de weer met het trainen in de klassieke (bouwjaar 1954) houten tweepersoons kajak van Aad (en Dirk). De eerste weken was het een wiebelige ervaring. Echt wennen om in zo'n ranke boot te zitten. Na de training van de evenwichtsorganen begon het trainen om synchroon te varen. Aad voorin, met de voeten het roer bedienend en met de peddelslag het ritme aangevend. Kees achter Aad en proberen exact hetzelfde tempo te houden. Als achterste vaarder let je op de tijd van insteek peddel, de diagonale stand van de peddelsteel en probeer je in cadans te komen. Na een aantal trainingsavonden lukte het vrij aardig.



Als alles goed op elkaar is afgestemd kan je behoorlijke snelheid met deze kajak bereiken. Nadat Dirk Sas, een ervaren Eska-vaarder van Natsec, afgelopen zondag zijn kritische blik over het varend duo had laten gaan, was het tijd om de snelheid in de praktijk te toetsen.

Zodoende schreef het tweetal zich in voor de wedstrijd(je) in de gemeente Maasland. Een jaarlijks terugkerend dorpsfeest, met braderie en verschillende demonstraties. De start was op negen uur in de morgen. Het aantal deelnemers viel tegen. Een tweetal deelnemers uit Ter Heijden in vlakwater kajaks, een jonge vrouw in een afvaartkajak en een deelnemer eveneens in een afvaartkajak uit Maassluis. En het duo dus. De start was om even over negen.

De af te leggen afstand schatte wij op een kleine 13 kilometer. Eerst een deel over een smal gedeelte, aan het eind van het dorp linksaf de Eerste Vliet op en rechtdoor richting Vlaardingervaart, daarna linksaf richting Schipluiden en via de Gaag weer richting dorpskern Maasland. Alle bruggen in de Gaag waren voor dit evenement opgehaald. Om halftien zouden de recreanten voor de korte tocht vanaf de dorpskern van Schipluiden starten.



Het duo liet op het smalle deel van de dorpsgracht alle deelnemers voorgaan. De twee uit Ter Heijden gingen al direct met volle kracht tegenaan en hadden al snel een kleine voorsprong opgebouwd. Halverwege de Eerste Vliet haalde het duo de eerste in. Naar mate de tijd verstreek kwam het duo steeds beter in het ritme. Tsjak...tsjak...tsjak... voort ging het. Je

hoorde een eenduidige plons van de maaierende peddels in het water. Aad verhoogde het tempo. Soepel in de heupen, de goede draaibeweging, ver voorinstekend. Geen kracht maar souplesse en geconcentreerd varend. Spatwater in het gezicht, een licht windje, zonnetje in de rug. Al snel had het duo een behoorlijke voorsprong. Bij de afslag van de Vaart en de Gaag lagen zij op ruim 2 minuten voorsprong van de achtervolgers.

Na het brede en diepere water van de Vliet en Vaart had de Gaag een remmende werking op onze snelheid. Kronkelig, kroos en waterplanten, ondiepten en obstakels. Hier was een andere manier van varen noodzakelijk wilde je niet je krachten verspillen en je voorsprong verliezen. De peddels hoger en met minder kracht insteken. Op dit water hadden de kortere kajaks hun voordeel. De toervaarders, merendeel recreanten die voor het eerst in een kano zaten, moesten wij zonder ongelukken zien te passeren. Het tempo lag voor ons aanmerkelijk lager. Maar het lukte. Als eerste haalden het duo de finish en werden zij gekust door de ronde miss. De ruim 13 km hadden zij in één uur en 25 minuten afgelegd.



De eerste prijs was een theaterbon voor 2 personen. Het duo zal daar zeker gebruik van maken.